



Beste reünist,

Op zaterdag 10 juni vieren we het 100-jarig bestaan van de Bonnerschool met een reünie. Een middag om elkaar (opnieuw) te ontmoeten en verhalen en herinneringen te delen. U bent van harte uitgenodigd om te komen op de reünie.

Omdat de nadruk ligt op bijpraten en elkaar ontmoeten, hebben we een programma samengesteld dat voor iedereen vrijblijvend is. Na een centrale opening, is er ruimte om workshops te bezoeken, door de school te struinen en door de omgeving van de school te wandelen. Bij de workshops kunt u denken aan een lezing over de historie van de school, een les uit het verleden of heden, muziek maken, het vastleggen van oude en nieuwe herinneringen in schrift of op de foto etc. U hoeft zich niet aan te melden voor de workshops, u bepaalt zelf of en wat u bezoekt tijdens de reünie.

Na een ontvangst met koffie met wat lekkers is er gedurende de hele dag catering beschikbaar. Voor wie wil is er na de centrale afsluiting een buffet beschikbaar om de dag met een gezellig hapje eten af te sluiten. Het programma is (globaal) als volgt:

12.45 uur - Ontvangst met koffie & thee

13.00 uur - Centrale opening met optreden van leerlingen

13.30 uur – Bijpraten, rondwandelen, workshops etc.

16.00 uur - Borrel met livemuziek

17.00 uur – Afsluiting

Na afloop is het buffet van 17.00-18.30 uur geopend.

**Eet voor € 15 mee met het heerlijke buffet:**

Groentesoep  
Brood met kruidenboter  
Rauwkost  
Rundvleessalade  
Pastasalade  
Gehakballetjes in saus  
Varkensrollade met jachtsaus  
Scholrolletjes met witte wijnsaus  
Gebakken aardappelen

De kosten voor de reünie zijn € 15 per persoon. Als u ook wilt genieten van het buffet, dan zijn de kosten € 30. Voor dit bedrag krijgt u een gezellige dag aangeboden, een leuke herinnering en twee keer koffie/thee. De overige consumpties zijn voor eigen rekening.

Inschrijven kan via het online formulier: <https://forms.gle/8SFbrYfAcoqSpuWk7>

Met hartelijke groet,

De reünie-commissie